

In dit blad:

Bladzijde:

Meeleven met elkaar	2
Van de kerkenraad	3
Wijzigingen gemeentegids	5
Van de Beroepingscommissie	5
Pastoraat	6
Dankwoord	7
Dominee Vetterli op SSRO-dag	7
Kerstconcert Glorify 14 december	11
Kerstconcert IJSSELMOND 14 december	12
Collectemunten	12
Kleding over?	13
Verjaardagen	13
Kerkdiensten	14

MEELEVEN MET ELKAAR

Overleden

Op 25 november jl. heeft de Here tot zich genomen onze zuster Ans van der Linden-Maaskant op de leeftijd van 87 jaar. Zaterdag 30 november heeft de familie, samen met ons, God gedankt voor haar leven en haar daarna begraven op de Algemene begraafplaats in Meppel. Op de rouwkaart staat Psalm 61 berijmd, vers 3 'Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen waar U uw vleugels om mij slaat'. Zondag 1 december in de morgendienst hebben we samen gebeden voor de kinderen en kleinkinderen en allen die haar dierbaar waren en hen aan onze hemelse Vader opgedragen.

Voorbede en dankzegging

We hebben op 10 november jl. voorbede gedaan voor Jaap Breman. Begin november is Jaap komen te vallen en heeft daarbij waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken. In ons gebed hebben we samen voor Jaap en Matty gebeden om herstel, kracht en troost en de trouwe zorg van onze hemelse Vader.

Zondag 17 november jl. hebben we samen met en voor Dik Visser in ons gebed God gevraagd om steun, kracht en of Hij de behandeling, die mogelijk is, wil zegenen. Een scan heeft uitgewezen dat hij prostaatkanker heeft met uitzaaiing naar de lymfeklieren. Dik en Cobi hebben we overgedragen aan de zorg van onze hemelse Vader.

Op Eeuwigheidszondag 24 november jl. hebben we onze zuster Sietske Halbesma herdacht, overleden 7 oktober jl. En aan allen die een dierbare moeten missen, pas of al langer geleden. In ons gebed hebben we tot onze hemelse Vader gebeden om steun en kracht voor iedereen, die terugdenkt aan een overleden geliefde.

Dit 'meeleven met elkaar' is van 4 november tot en met 1 december 2024.

De kerkenraad

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 28 november 2024

Opening

Broeder Rutten opent met het lezen van een gedeelte uit 1 Korinthe 3: vers 1-9 , waarna hij voorgaat in gebed.

- Aanwezig: br. Booij, br. Floor, br. Van der Heide, br. Rutten, ds. Van 't Spijker, br. Versteegt, zr. Van Dijk, zr. Selderhuis (medewerksters scribaat)
- Afwezig m.k.: zr. de Bruin
- De notulen van de laatstgehouden vergadering worden besproken, goedgekeurd en vastgesteld
- De agenda wordt vastgesteld en de actiepunten worden besproken.

Zuster Erna van Dijk wordt ds. van 't Spijker bedankt voor haar trouwe dienst de afgelopen 15.5 jaar aan het scribaat. Br. de Witte bedankt namens de kerkenraad Erna voor al haar goede werken en betrokkenheid.

Pastorale zaken

Beroepingscommissie

Brs. Booij en de Witte die vanuit de kerkenraad vertegenwoordigd zijn in de beroepingscommissie verslaan de vergadering van de commissie. Komende periode zullen zij met elkaar aan de slag gaan. Nieuwsberichten hierover zullen in het gemeenteblad en in het besloten deel van de website geplaatst worden.

Veilige kerk

Erna Oosterbroek, namens commissie veilige kerk, is op de vergadering geweest om verslag te leggen over de huidige stand van zaken.

Commissie van beheer

De voorzitten van de CvB komt langs om te informeren over de aankomende verbouwing.

Jeugdwerk en catechese

De notulen van de jeugdraad worden besproken. Vanuit de jeugdraad wordt aangegeven dat het al een aantal jaren lastig is om kinderen enthousiast te krijgen om de adventskaars aan te steken en een gedichtje op te zeggen. Dit jaar lukte het niet om dit rond te krijgen. Besloten wordt dat de koster voor de dienst de kaars aansteekt.

Br. Bernhard Roos zal de jeugdleiding versterken en mee gaan draaien in de durf te verdiepen groep die nu door br. Arend Feenstra geleid wordt.

Diaconale zaken

De huidige manier van collecteren die is ontstaan in corona tijd is door de diaconie geëvalueerd. Het voordeel van digitaal collecteren is dat de opbrengsten hoger zijn dan voorheen met fysieke collecte. Het nadeel is dat de collecte op de achtergrond raakt en dat tijdens de eredienst niet zichtbaar onze gaven worden ingezameld. De diaconie stelt voor om tot pinksteren 2025 op een hybride manier aan te bieden. Dit betekent dat er met bijzondere diensten fysiek gecollecteerd wordt maar dat de digitale mogelijkheid er ook nog is. Verder zal er gekeken worden hoe we op een gepaste manier met QR kunnen werken in de eredienst.

Verdere uitwerking hiervan zal komende periode uitgebreider worden gecommuniceerd

Ter bespreking

- Werkgroep missionair kerk zijn. Commissie is uitgebreid met br. Tijmen Koning. De commissie bestaat uit 4 personen. Tijmen is contactpersoon van de kerstwandeling. De kerk is hierin het eindstation van de wandeling.
- Het koffiemoment op donderdag ondergaat een groei. Het is elke week tegenwoordig en er is een grote aanloop.
- De kerkenraadsvergadering van februari 2025 is een week naar voren gehaald, 20 februari D.V.

Ingekomen stukken en uitgaande post

De post wordt doorgenomen

Evaluatie, rondvraag en aandachtspunten

Na de rondvraag wordt de vergadering afgesloten door broeder Versteegt.

Vriendelijke verzoek

De kerkenraad verzoekt u vriendelijke om de stukken voor de kerkenraadsvergadering te mailen of in te leveren uiterlijk tot donderdag een week voor elke vergadering.

email: scriba@cgkmeppel.nl

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

WIJZIGINGEN GEMEENTEGIDS

Overleden op 25 november 2024, op de leeftijd van 87 jaar, zr. A. van der Linden-Maaskant

Het alfabetisch ledenregister van oktober 2024 is te vinden op het besloten gedeelte van onze website.

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Beste gemeente, maandag 25 november zijn wij als voltallige beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar gekomen.

We zijn de avond begonnen met gebed en een stuk uit de bijbel. Vervolgens hebben we de evaluatie met de gemeente en eerder beroepingswerk geëvalueerd. We hebben samen gekeken hoe we het beroepen willen aanpakken en wat hiervoor allemaal dient te gebeuren. We hebben de aanpak vastgesteld en hier vervolgens doelen van gemaakt. Dit om te waarborgen dat we zo snel mogelijk een predikant kunnen beroepen. We hebben de avond samengevat, actiepunten vastgesteld en zijn geëindigd met gebed.

Zou u als gemeente voor het beroepingswerk willen bidden?

PASTORAAT

'Uw ogen zagen mijn vormeloos begin' Ps. 139:16

Wie kent jou echt?!

Het antwoord lijkt gemakkelijk. Als we de naam van iemand horen wordt snel gezegd 'O, die ken ik wel'. We hebben op het eerste gezicht snel een indruk wie iemand is en ook hoe iemand in elkaar steekt. Dan hebben we de ander in een 'hokje' en sowieso hebben we toch al niet veel tijd dus Maar het kan ook al te gemakkelijk gebeuren en dat is niet goed. In psalm 139 lezen we 'HEERE Ú doorgrond en kent ons.' En wie de psalm leest komt er wel achter hoe Hij ons kent. Dat geeft houvast in een tijd waarin het 'vonnis' snel geveld is. Dat kennen van God gaat dieper en is intiemer dan ons oppervlakkig kennen. We lezen dat God ons 'vormeloos begin' zag en ons wonderlijk heeft geweven in de schoot van onze moeder. Kunstig geweven in de schoot van de aarde. Een plek waar niemand anders bij kan en waar je veilig bent. Veilig ook voor de oordelen van mensen met soms verstrekkende gevolgen. Hij kent ons echt en Hij is het die ons leidt op de eeuwige weg. Uit die psalm weten we ook dat het mensenleven niet begint bij de geboorte maar aan het begin wanneer dit ontstaat in de baarmoeder. God kent de dagen van ons bestaan als geen ander. Dat maakt ons stil en dankbaar en vol ontzag voor God die ons, mensen, in zo'n enorme diversiteit heeft geschapen. Het is best moeilijk om zich in te leven in de gedachten en de beweegredenen van onze medemens. Binnen of buiten de kerk. God schiep ons naar Zijn beeld en vraagt van ons dat we het beeld van Christus vertonen: welwillend naast mensen gaan staan en wat oordelen betreft 'de hand op de mond'. Onlangs kocht ik een boek over psychiatrie met de titel 'We zijn God niet'. Dat is veelzeggend: We kunnen de dingen niet veranderen behalve door gebed; èn we mogen niet op de stoel van God gaan zitten. Het oordeel komt alleen Hem toe.

Henk Bokhorst, pastoraal werker, 06-10001365

DANKWOORD

*Een woord een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.*

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn zeer geliefde man en onze lieve, stoere, sterke papa

Jacob Huizenga

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zovelen geliefd was. Ons gemis en verdriet is groot. Wij hopen en bidden dat de Heere ons moed en kracht wil geven om dit verlies te verweven in ons bestaan.

Karin Huizenga - Schuurkamp
Jorn, Levi, Sylvia en Ilana

Nijeveen, november 2024



DOMINEE VETTERLI OP SSRO-DAG

Dominee Vetterli op bezoek in Nederland

-de ERKWB in Basel maakt groei door in geloof en ledental-

De ERKWB-kerken in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland vormen een klein orthodox gereformeerd kerkverband dat sinds 1987 bestaat. De kerk in Basel is in 2008 toegetroten tot de ERKWB. Mede dankzij financiële ondersteuning vanuit Nederland via de **Stichting Steun Reformatie Oostenrijk** heeft de gemeente al die jaren een eigen predikant gehad in ds. Kurt Vetterli.

Na een aantal magere jaren, waarin ds. Vetterli regelmatig elke zondag voor zijn eigen gezin en hooguit 1 of 2 andere kerkgangers preekte, maakt de gemeente onder de zegen van de HEERE sinds kort een grote groei door. Ze bestaat nu uit 41 leden en een aantal



vaste gasten die onderweg zijn naar het doen van openbare belijdenis van hun geloof. Als gevolg van die toename in ledental komt de gemeente nu elke zondag twee keer samen in een grotere kerkzaal aan de Eulerstrasse 9, 4501 Basel.

De Gereformeerde Gemeente van Bodegraven is aan de ERKWB van Basel verbonden als partnergemeente. In de tweede week van november was ds. Vetteri daar op bezoek. Hij sprak o.a. op een toerustingsavond over 'bijbelse zielzorg'. Een sleutelboodschap was dat bijbels pastoraat niet vooral gericht moet zijn op de verheerlijking van God en vreugde in Hem en niet in de eerste plaats op psychologisch welzijn en het elimineren van lijden.

Op 9 november hield de SSRO haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Bethelkerk van Bodegraven. Daar was ds. Vetterli ook aanwezig. Hij vertelde er over het gemeentelven in Basel en de uitdagingen waar een Bijbelgetrouwe kerk in Zwitserland voor staat. Om het in zijn eigen woorden te zeggen: "Op 9 november was ik uitgenodigd door het SSRO-bestuur om de jaarlijkse SSRO-dag bij te wonen en ook om verslag te doen van de ERKWB-gemeente in Basel, waar ik nu bijna 17 jaar voorganger ben.

Het was een genoegen om eens een dieper inzicht te krijgen in het werk van de SSRO. Vanaf het begin ervoer ik niet alleen de grote gastvrijheid van de Gereformeerde Gemeente, die mij niet voor het eerst ontvingen, maar ook een warm welkom van het SSRO-bestuursteam en de andere gasten van ondersteunende kerken. Ik voelde me helemaal welkom.

Het was dan ook een voorrecht om mijn verslag over de werkzaamheden en activiteiten in Bazel te geven, ook omdat ik de indruk had dat iedereen met veel belangstelling luisterde - hoewel het zeker een uitdaging was om mijn 'gekwaak' (als gevolg van een zware verkoudheid) te volgen. Gelukkig maakte vertaler Piet de Vries alles begrijpelijk.

Ik sprak over onze inspanningen om de gereformeerde accenten die bijna verloren zijn gegaan in het Zwitserse kerklandschap opnieuw te introduceren; dat zijn: de focus op de Schrift alleen, Christus-gecentreerde prediking, een bijbelse invulling van de eredienst en een verdiepend respect voor de sabbat. Verder sprak ik ook over de liefdevolle gemeenschap van leden, onze zoektocht naar geschikte manieren om het evangelie buiten de grenzen van de kerk naar de mensen te brengen en, ook niet onbelangrijk, de zoektocht naar mijn opvolger vanaf het voorjaar van 2027, wanneer ik Deo Volente met emeritaat mag gaan.

Op deze manier hoopte ik een voorbeeld te geven dat de aanwezigen zou helpen een dieper inzicht te krijgen in de samenwerking van de SSRO met kerken in de Alpenlanden.

De rest van het dagprogramma gaf me vervolgens weer een goed inzicht in het zeer praktische werk van het SSRO-bestuur. Ik kreeg de indruk dat alles, zelfs de (voor mij als leek) droge dingen zoals financiële verslagen, worden gedaan in het volle bewustzijn van het dienen van de HEERE. Alle zaken van de dag die werden besproken en gerapporteerd lieten me zien dat we ons samen inzetten voor het Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus.

Ik dank de HEERE voor de SSRO."



HELPT U MEE?

De kleine ERKWB in Basel kan mede dankzij de steun van veel gereformeerde christenen uit Nederland haar predikant, ds. Vetterli, onderhouden. Ook onderhoudt zij hartelijke contacten met haar partnergemeente in Nederland, de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven. Wilt u met woord (= gebed) en daad (= gift) ook meehelpen om in Zwitserland het licht van het Evangelie te verspreiden?

Scan dan de QR-code of maak uw gift over op

rek. nr. **NL34 RABO 0312 8935 07**

t.n.v. **SSRO Apeldoorn**

o.v.v. **SSRO – ERKWB Basel**



De *Stichting Steun Reformatie Oostenrijk* ondersteunt vier ERKWB-kerken in Oostenrijk en Zwitserland. Meer informatie vindt u op www.ssro.nl of www.erkwb.org of op Facebook (SSRO.NL), Twitter (SSROnl) en Insta (kerk_zijn_in_de_alpen).

De predikanten ds. ds. F.W. van der Rhee (Veenendaal – Pniëlkerk) en ds. D. van der Wal (Aalten) maken deel uit van het Comité van Aanbeveling.



KERSTCONCERT GLORIFY 14 DECEMBER

KERSTCONCERT



IN DE KRUISEKERK TE MEPEL

OL.V.

JAAP KRAMER

PIANO:

HENDRIK VAN VEEN

VIOOL:

**LAURA KIEBOOM -
VAN DER STOEP**

TROMPET:

MAURICE VAN DIJK

ORGEL:

RONALD IJMKER

ZATERDAG

14 DECEMBER

AANVANG **20:00** UUR

Thorbeckelaan 73, 7942 CM Meppel – zaal open: 19:30 uur

Kosten voorverkoop: €12,50 – aan de zaal €15,00

Kaarten zijn te bestellen via www.glorify-meppel.nl of bij één van de koorleden

KERSTCONCERT IJSSELMOND 14 DECEMBER

Zaterdag 14 december aanstaande geven het Gereformeerd Mannenkoor "IJSSELMOND" uit Hasselt o.l.v. Jelle Jan Loosman en het Jong Christelijk koor "CHENÁNJA" uit Staphorst o.l.v. Menno Akse een kerstconcert.

Advent een periode van verwachting en uitzien naar de komst van Jezus naar de aarde. Met kerst vieren wij de geboorte van Jezus. In verschillende liederen zal die gebeurtenis worden bezongen.

De koren brengen een gevarieerd programma dat afgewisseld wordt met samenzang en een instrumentaal intermezzo. Na afloop zal er gelegenheid zijn om koffie, thee of fris te drinken en elkaar te ontmoeten.

De koren worden begeleid door:

Gerard Zoer – orgel & Piano

Liset Admiraal – panfluit

Annelie Visscher - dwarsfluit

U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. Wij ontmoeten u graag op zaterdag 14 december aanstaande.

Plaats: Ontmoetingskerk; De Weedebrink 1, Hasselt.

Aanvang: 19:30u,

Entree: gratis, collecte bij de uitgang

COLLECTEMUNTEN

Wilt u graag collectemuntten bestellen, dan kunt u contact opnemen met Wim Marskamp.

KLEDING OVER?

Hebt u kleding over?

Breng het bij Rijwielhandel Pot of bij de heer G. Wolting.

Het is voor de stichting: “*Kom over en help*”.

VERJAARDAGEN

december

16-12-2011	Sem Ridders
17-12-1973	Hendrie Last
21-12-2020	Juda Roos
23-12-2001	Isa Westerhof
26-12-1931	Grietje Veenstra-Boonstra
27-12-2003	Arvid Koning
28-12-1986	Frank de Boer
28-12-2018	Nikita Dindarlou
29-12-1979	Ingeborg Koning-Stroosnijder
30-12-2008	Daniëlle Palland
31-12-1954	Jan van der Mark
31-12-1983	Susanna Tibben

januari

03-01-1938	Matty Breman-Dijkstra
05-01-2015	Joshua Palland
09-01-1953	Maaïke Huisman-Blom
10-01-2018	Tygo de Boer
11-01-2010	Linde Oosterbroek
12-01-1944	Giorgis Habtab
12-01-2010	Diana Rahimi
13-01-1968	Bart Heek
18-01-1952	Jitse Huisman
19-01-1988	Elsbeth van Eerden-Regelink
22-01-2002	Marlinda Russcher-Cluistra

januari

23-01-1942	Wim Marskamp
25-01-1935	Grietje Berends- van der Wal
25-01-1971	Anita de Wit
27-01-1965	Anita Mulder-Spoelstra
28-01-1960	Koos Wannigen

KERKDIENSTEN

Zondag 15 december

9.30 uur	ds. A.J. Droger
16.30 uur	ds. A.A.L. Aalderink

Zondag 22 december

9.30 uur	Preek kijken
16.30 uur	Prof. H.J. Selderhuis

Woensdag 25 december **1^{ste} kerstdag**

9.30 uur	ds. A. Brons
16.00 uur	Zangdienst

Zondag 29 december

9.30 uur	ds. A.J. Droger
16.30 uur	ds. J. Oosterbroek

Dinsdag 31 december

19.30 uur	drs. J. Oosterbroek
	Oudjaarsavond

Woensdag 1 januari

11.00 uur	Prof. H.J. Selderhuis
	Nieuwjaarsdag

Zondag 5 januari

9.30 uur B. Reinders

16.30 uur B. Reinders

Zondag 12 januari

9.30 uur B. Reinders

16.30 uur B. Reinders

Zondag 19 januari

9.30 uur J.G. Kortleven

16.30 uur J.G. Kortleven

Zondag 26 januari

9.30 uur st. Leonard van 't Wout

16.30 uur st. Leonard van 't Wout

De kopie voor het volgende gemeentebblad
dient uiterlijk **5 januari 2025** in ons bezit te zijn.

Het emailadres van de redactie is:
redactie@cgkmeppel.nl